

3^ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
25^η Μαρτίου 2011

*Γιορτάσαμε για άλλη μια φορά την εθνική μας
επέτειο 25^{ης} Μαρτίου 1821 αλλά αυτή τη φορά
κάπως διαφορετικά.*

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαφείρη Αναστασία.



Ταξιδέψαμε σε γεγονότα της ιστορίας πριν και μετά το 1821 μέσα από τραγούδια αλλά και σκετς εμπνευσμένα από το θεατρικό έργο .

«Το μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη.



Οι ζεστές φωνές και οι υπέροχες μελωδίες από τη χορωδία μας, υπό την καθοδήγηση της κ. Φώτη Ασημίνας, έδεσαν άριστα με τα θεατρικά δράματα της σκηνής και «έντυσαν» μουσικά την παράσταση – γιορτή μας για άλλη μια φορά.



Το εκπληκτικό δίδυμο Ρωμιός – Μπονόβα Φαίη και Ρωμιάκι – Ντόντη Ηλιάνα, μας καλωσόρισαν αλλά και μας καθοδήγησαν σ' αυτό το «ταξίδι».



*Ο Ρήγας Φερραίος – Σγούρος Αντώνιος
απαγγέλλει αγέρωχος και με σθένος το Θούριο.*



*Ο Ραγιιάς – Τσαρπέλα Εύη και η Μπιρμπίλω – Τόλη
Κατερίνα ζωντανεύουν το «Όνειρο του Ραγιιά» με
μοναδικό τρόπο.*



*Οι μαθήτριες Ζαμπαλά Μαριάνθη – Νάκη Στραυρούλα
Δασκάλου Σταματία και η χορωδία μας αποδίδουν το
τραγούδι «Ραγιά καημένε μου Ραγιά».*



*Οι Κοτζαμπάσηδες – Κασκάνης Χαράλαμπος και
Καραμπίνης Σωτήρης – εξηγούν πώς τα καταφέρνουν
να θεωρούνται “ευεργέτες” με πονηριά και χάρη!*



*Οι μεγάλες Δυνάμεις “Γουσια Στυλιανή, Κωστόγλου
Ειρήνη, Μπλίζου Στεφανία, Τζούμα Βασιλική”
επιβλητικές και εντυπωσιακές τα βάζουν με τη «Γραικία»
που τόλμησε να αδιαφορήσει για την Ιερά Συμμαχία».*



Ο Λαός – Φιλίδης Δημήτρης παραπονιέται για τα δικά του δεινά και τη φτώχεια του με ανεπανάληπτο τρόπο.



Οι μαθητές Νάκη Στραυρούλα , Γκαρτζονίκας Χάρης και η χορωδία μας αποδίδουν το τραγούδι «Ένα παλικάρι 20 χρονών».



Το Άγαλμα του Κολοκοτρώνη.



*Τέλος το επιβλητικό Άγαλμα του Κολοκοτρώνη
Λαυάρης Θανάσης «ζωντανεύει» και μαζί με τους
περαστικούς – Λαδιά Άρτεμη και Τζούμπα Γιάννη
«κλείνουν» εντυπωσιακά την παράσταση.*



Την σχολική μας γιορτή έκλεισε ο Διευθυντής ο κ. Ράπτης Μιχαήλ ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά.

Το ταξίδι μας τελείωσε με
ζεστά χειροκροτήματα από
καθηγητές και συμμαθητές.
Πραγματικά όλοι μας το
χαρήκαμε και μακάρι να το
ξαναζήσουμε!!!